

# de Onbekende Oorlogsvrouw – Vrede heeft vrouwen nodig



## De Leuvense Vredesbeweging nodigt u uit voor de documentaire “De Onbekende Oorlogsvrouw – Vrede heeft vrouwen nodig” 9 mei 2023 – 20:00 u - Cinema ZED Vesalius Leuven

De rol van vrouwen in oorlog en conflict blijft onderbelicht. De vrouw symboliseert zowel de kracht als de kwetsbaarheid tijdens oorlog en conflict. Op 11 november jl. werd voor het eerst in Leuven officieel hulde gebracht aan “de Onbekende Oorlogsvrouw - Vrede heeft Vrouwen nodig”. Het standbeeld van “de Onbekende Oorlogsvrouw” op het Benedenplein in Leuven versterkt de hoop op vrede: want vrouwenkracht is vredesmacht.

We nodigen u graag uit op de filmvoorstelling over dit gedachtegoed en het ontstaan van het standbeeld.

De documentaire wordt ingeleid door *Iwona Pom*, cineast. Na de vertoning volgt een gesprek met *Inge Vrancken* - VRT journalist - De situatie van vrouwen in Oekraïne en *Elisabeth Sekanabo* - oprichtster van Amuka met projecten voor vrouwen in Noord-Congo.

Napraten kan tijdens een receptie aangeboden door de Leuvense Vredesbeweging.

Inschrijven: [vredeleuven@gmail.com](mailto:vredeleuven@gmail.com) - Tickets: [cinemazed.be](http://cinemazed.be) of aan kassa A. Vesaliusstraat 9c

Meer informatie over de Leuvense Vredesbeweging: [www.vredeleuven.org](http://www.vredeleuven.org) - Facebook – Leuvensevredesbeweging  
Instagram - @vredeleuven • Instagram-foto's en -video's

